

Tot zover hebben we met elkaar ruim € 7000,00 bijeengebracht! Hartelijk dank daarvoor! Nog niet al het geld is op dit moment gedoneerd, want we willen er heel zeker van zijn dat de 'routes' werken. Met proefbedragen kijken we of het geld aankomt. Dit zijn onze doelen:

Doel 1:

We hebben tot nu toe een klein deel van het geld (€ 250) overgemaakt aan **Tsering Dolkar**, onze pleegdochter, om te helpen anderen te helpen, zodat ze (Tsering samen met enkele vrienden/vriendinnen) zelf ook iets kunnen doen aan de situatie, hoe klein dan ook. Daarvan hebben ze een familie kunnen helpen met het repareren van een beschadigde watertank, een andere familie met een bijdrage voor het ernstig beschadigde huis. Ook hebben ze aan het Tharlamklooster waar Tsering, Rekha en Kiran (haar huisgenoten) en vele anderen de eerste week zijn opgevangen en voorzien zijn van voedsel, water en tenten om in te slapen, een bedrag gedoneerd van dit geld.

Doel 2:



Tsering links op de foto op weg naar omliggende dorpen voor voedseldistributie



Kiran, ook SMD-er en huisgenoot van Tsering

Shree Mangal Dvip Boarding School. De school, opgericht voor kinderen uit de Himalaya regio ten behoeve van het behoud van hun (Tibetaanse) taal en cultuur, is beschadigd. Eén gebouw is onbruikbaar. Veel van de leerlingen (en hun familie) komen uit de meest getroffen gebieden rondom Kathmandu. Hieronder wat foto's van leerlingen van Shree Mangal Dvip Boardingschool op pad naar getroffen omliggende dorpen om rijst, olie, water te distribueren. Tsering (zie foto hierboven) heeft hier ook aan deelgenomen. Elke dag gaat een andere groep leerlingen. Het grootste deel van het gedoneerde geld wordt overgemaakt aan Shree Mangal Dvip. We hebben een proefbedrag overgemaakt om te kijken of de route van overmaken werkt.



Hulpprogramma van Shree Mangal Dvip Boardingschool



Distributie

Doel 3:

Naast Shree Mangal Dvip hebben we geld (€ 500,00) naar het **Thrangu Fonds** overgemaakt. Dit wordt besteed aan hulp voor omliggende dorpen. Monniken van Thrangu's klooster en nonnen van het Thrangu klooster voor nonnen (Tara Abbey) helpen waar het kan. Thrangu Rinpoche is de oprichter van Shree Mangal Dvip school (zie doel 2), van het Thrangu klooster en van Tara Abbey.



Thrangu Rinpoche in een tent een paar dagen na de eerste aardbeving.



Nonnen van het Tara Abbey klooster verlenen hulp en distribueren voedsel aan slachtoffers van de aardbeving

Doel 4:

We hebben € 1500 voor een **mobiele waterzuiveringsinstallatie** gedoneerd voor het project 'Schoon drinkwater'. Dit project loopt via Sumchog Kersbergen Foundation in Nederland. Deze installatie kan 30 kubieke meter schoon drinkwater uit vervuild water genereren, per dag! Goed voor 10000 mensen. De waterzuiveringsinstallatie wordt vanuit de Shechen kliniek in Boudha ingezet. De Shechen kliniek geeft (bijna) gratis medische hulp en doet veel op het gebied van gezondheidszorg voor mensen in de nabije omgeving.



Gekoppeld aan Shechen Monastery bevindt zich Shechen Medical Clinic – foto van voor de beving

Nogmaals hartelijk dank voor al jullie donaties!

Met vriendelijke groet, Antoon Kamp en Pety Toutenhoofd, namens Vajra Vidya Nederland

P.S. Mocht je alsnog een bijdrage willen doen dan kan dat via **NL13 INGB 0009515583** ten name van **Vajra Vidya** onder vermelding van 'Handen en Voeten'